

# Aktiv Mission

*- hjælp til liv*



NR. 2 / JULI 2015 / 14. ÅRGANG

## **SAT-7 spreder Evangeliet**

**Mød direktør Rita El Mounayer på SommerOase**

**Indien:** Støt Anna og Nathalies indsamling til børnehjem

**Albanien:** Mirakelbladet giver håb til Albaniens børn

#### Aktiv Mission arbejder for

- at gøre værdifulde mennesker til bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.

#### Dette gøres ved at

- styrke missionale menigheder, bevægelser og deres ledere.
- fremme læring på tværs af grænser, nationale og kirkelige.
- støtte nytænkende kristne initiativer.

Aktiv Mission hjælper i dag i Albanien, de arabiske lande, Indien, Polen og Rusland.

#### Aktiv Missions bestyrelse

Formand: Generalsekretær Karsten Bach  
Chefkonsulent Sven Dirchsen  
Sygeplejerske Peder Svinth  
Læge Kim Hartzner  
Lærer Finnur Petterson

#### Kontor:

Projektkoordinator Vibeke Førrisdahl

#### Redaktion

René Hartzner (ansv.)  
Line Højland  
Peter Bøje  
Svend Løbner  
Vibeke Førrisdahl

#### Produktion

Rosendahls



## Det er en glæde at give

*"... enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt." 2 Kor. 9: 7-8*

Sommeren er over os og overalt i det danske land samles kristne til sommerstævner og camps. Her vil kollektkurven blive sendt rundt mellem stolerækkerne og minde os om en af de største glæder: Giverglæden.

Det er forløsende med et glad hjerte at give penge, tid og kræfter til en god sag. Glæden bliver dobbelt stor, når man oplever modtagerens reaktion. Og mangedobles, når man dybest set giver til Gud, som har skabt os med alle vores evner, talenter og ressourcer. "Det er saligere at give end at modtage", siger Jesus i Ap.G. 20:35.

Vi aner næppe, hvor meget det betyder, at kristne herhjemme giver til evangeliets udbredelse i den store verden. Men historierne fra den kristne satellitstation SAT-7 beretter om, hvordan mennesker i en verdensdel præget af krig og konflikt gennem tv-stationens programmer både får evangeliet og lærer om familieliv, religionsmøde og konflikthåndtering.

Lad os også tage ved lære af indiske kristne, som sætter deres egne behov til side for at hjælpe fattige og sårbare børn i slumkvarterer og mellem jernbanesveller i Indiens storbyer. I Aktiv Mission er vi stolte af vores samarbejdspartner ASSI, som lever og ånder for at hjælpe mennesker til Guds ære.

Børnene er verdens fremtid. Det gælder også Albanien. Derfor er børnebladet Mrekullia (Mirakelbladet) blevet udgivet i flere år. Desværre er bladet sat på pause på grund af manglende ressourcer. Men det er klart til at komme på banen igen, når det får den nødvendige støtte.

Tak til alle, som vil hjælpe os at hjælpe! Sammen kan vi opleve glæden ved at give. Sammen kan vi formidle evangeliet og tænde et håb for mennesker i nogle af verdens fattige og konfliktramte områder.

René Hartzner, generalsekretær  
Aktiv Mission

# Rita giver håb til millioner gennem tv

**Rita El Mounayer voksede op under borgerkrigen i Libanon. Nu leder hun tre af SAT-7's tv-kanaler, som sender til millioner af krigsramte i Mellemøsten.**

Tv-stationen SAT-7's arabiske kanal ledes til daglig af Rita El Mounayer og giver håb og trøst til millioner af mennesker, der er fanget i Mellemøstens og Nordafrikas krige og konflikter.

Selv oplevede Rita krigens gru, da hun voksede op under borgerkrigen i Libanon sidst i 1970'erne. Men hun lærte at glemme grusomhederne en stund ved at se tegnefilm i fjernsynet sammen med sin søster. Langsomt spirede håbet om, at hun måske selv en dag ville bringe glæde til børn – ligesom tegnefilmene havde været et lille lyspunkt for hende – og føde et håb i troen på Kristus.

## Talent for medier

Og ja, Rita viste sig at have et talent for massemedier og begyndte sin karriere som radiovært og producer for Far Eastern Broadcasting Association (FEBA) i 1992. Hun sluttede sig til SAT-7 i 1995, før satellit-tv-stationen havde sendt et eneste program. Da kanalen gik i luften, blev Rita vært for sit første program, børneprogrammet Assanabel, der gik over skærmen i 12 år og blev et af stationens mest populære programmer.

Ritas rolle udviklede sig hurtigt, og hun blev programleder for alle stationens børneprogrammer. I 2004 blev hun programleder for alle arabisksprogede programmer på SAT-7.

## Drøm gik i opfyldelse

Endelig, da SAT-7 i 2007 søsatte den første uafhængige kristne børne-tv-kanal på arabisk, gik hendes drøm i opfyldelse. Og i 2008 blev Rita administrerende direktør for både SAT-7 ARABIC og SAT-7 KIDS, og i 2010 desuden for SAT-7 PLUS. SAT-7 driver i alt fem kanaler og har omkring otte millioner seere. Kanalen kan ses i store dele af Centralasien, i hele Mellemøsten og Nordafrika og kan tages med parabol over hele Europa.

Rita El Mounayer har hænderne fulde. Alligevel har hun også overskud til at coache nye tv-producere og er selv vært ved programmet "Godnathistorier for børn" og talkshowet "My Story".

*Læs mere om SAT-7's arbejde på de følgende sider.*



**Rita El Mounayer** taler på SommerOase i Odder torsdag aften den 16. juli.

SommerOase løber fra d. 11.-18. juli, og der vil blive samlet ind til SAT-7 og de forfulgte kristne i Mellemøsten og Nordafrika ugen igennem.

Under aftenmøderne vil man kunne se, hvad de indsamlede penge går til.

# SAT-7 følger op på nykristne

**Kvinde i Nordafrika så kristent tv på SAT-7 og drømte om Jesus. Nu har hun fået en bibel.**

SAT-7 modtager hvert år tusindvis af henvendelser fra seere, hvis liv er blevet ændret af tv-stationens programmer. En kvinde fra Nordafrika rejste 18 timer for at modtage en bibel fra det team, der følger op på henvendelserne, og hun fortalte dem sin tros-historie:

"Jeg så tv og faldt over kristne programmer og hørte vidnesbyrd. Jeg fortsatte med at se kristne kanaler, mens jeg skrev alle vers og facts ned om Bibelen. Jeg kæmpede med sorg og depression, men siden jeg bad med en af tv-værterne, blev mit hjerte fyldt af fred og trøst."

Efter en dag med konflikter på arbejde var hun lige ved at give op. Hun græd og råbte til Gud om hjælp, og så skete der noget usædvanligt:

"Samme nat drømte jeg om en mand i hvidt og fuld af lys, der sagde til mig: Du er ikke alene. Jeg er med dig. Hvis du er sulten i dag, bliver du mæt i morgen. Vær ikke bekymret!"

Kvinden vågnede fuldstændig forfrisket.

"Siden da har jeg ikke manglet noget, hverken åndeligt eller økonomisk. Jeg ved ikke, om det var en drøm eller et syn, men jeg vil aldrig glemme det ansigt. Jeg kan se ham, hver gang jeg lukker mine øjne."

Kvinden modtog en bibel og bliver nu fulgt op på over telefon af teamet fra SAT-7.



# TV-undervisning *til hemmelige husmenigheder*

**SAT-7 sender bibelundervisning til nye kristne i Iran, som må mødes i det skjulte af frygt for forfølgelser.**

SAT-7 PARS sender programmet "Seminary of the Air" ("Præsteseminarium i æteren") med bibelundervisning på farsi til små husmenigheder, som mødes i det skjulte for at studere evangelierne. Udsendelserne hjælper de iranske seere til at blive Jesu efterfølgere punkt for punkt.

En af dem er en kvinde fra Iran, som fortæller:

"Jeg blev tvunget ind i et ægteskab som 11-årig, og da jeg var 15, havde jeg allerede to børn. Jeg har levet som en slave i 14 år og var nedbrudt og deprimeret. Men for et par år siden blev jeg introduceret til jeres kanal. I mine ensomme timer så jeg jeres programmer og lærte Kristus at kende. Jeg fandt ud af, at han elsker mig på trods af mørket i mit liv, i mit hjerte og i mit sind. Jeg gav mit hjerte til Jesus for to år siden og ser jeres program

hver dag. Nu er jeg tilsluttet en lille husmenighed og 10 af mine familiemedlemmer er også blevet kristne. Vi mødes for at tilbede Gud sammen og se jeres udsendelser."

*Når én i familien bliver kristen, sker det tit, at resten af familien følger med.*



Det lærte vi af indiske kristne:

# Glem dig selv, og hjælp de andre

**Anna og Nathalie er ikke de samme efter besøg i Indien med Aktiv Mission. Nu samler de ind til nye lokaler til et børnehjem for fattige og forsømte "jernbanebørn".**



"Det var en kæmpe oplevelse at møde indiske kristne. De satte sig selv til side for at hjælpe de udsatte børn, som lever i storbyen Varanasis slumkvarterer. Det sidder stadigvæk i mig," fortæller Nathalie Bach, der sammen med veninden Anna Hoyng Alstrup fulgte i hælene på Aktiv Missions samarbejdspartnere i Indien. "Det føltes som om, vi fulgtes med Jesus i Det Nye Testamente," supplerer Anna.

De to piger samler nu ind til nye lokaler til et børnehjem, der hjælper de såkaldte "jernbanebørn", der lever og tigger omkring jernbanestationen i storbyen Varanasi.

## Mor til 20 børn

De to piger lærte at se ind bag de forsømte børns snavs og småkriminalitet:

"Der er frygteligt beskidt, men der er også guld midt i snavset. Det svære er at se alle disse dejlige børn gå til uden at kunne hjælpe dem alle," fortæller Anna.

"Jeg snakkede med en lille dreng, som sniffede lim og viste mig, hvordan han kunne plumbere en flaske med beskidt vand og sælge den som frisk kildevand. Det var svært at være vidne til uden at kunne sige stop!"

Med indsamlingen vil pigerne formidle, hvad de selv lærte af de dedikerede medarbejdere hos ASSI, der er Aktiv Missions samarbejdspartner i landet. En af de dedikerede medarbejdere,

*Det er steder som dette, jernbanebørnene hutler sig gennem tilværelsen, inden de får hjælp af ASSIs frivillige.*



*Mød Anna og Nathalie på SommerOase og hør mere om deres oplevelser på det indiske børnehjem.*

Anna og Nathalie samler nu penge ind til nye lokaler til børnehjemmet i Varanasi – og det vil de også gøre i SommerOases BUO telte i Odder den 11.-18. juli 2015.

### Se op fra din iPhone!

"Først og fremmest ønsker vi at hjælpe børnehjemmet i Varanasi, men dernæst vil vi også fortælle danskerne, at det er muligt at sætte sig selv til side og skinne på omverdenen med Jesu kærlighed," fortæller Nathalie.

"Jeg tror, vi kan få de unge til at kigge op fra iPhonen og søge en højere mening med tilværelsen. Indsamlingen på SommerOase kan vise de unge en anden måde at leve på og give dem lyst til at leve for andre end sig selv."

Det er ikke første gang Anna og Nathalie fortæller om deres projekt for mange mennesker. På BUO's PåskeOase blev de interviewet fra scenen om deres tur til Indien.

"Vi fik utrolig positiv respons. Bagefter kom mange unge frem og spurgte om projekterne. Og de fik lyst til at engagere sig," fortæller Anna.

"Vi tror, det betyder meget for indsamlingen, at det er børn og unge herhjemme, der samler ind til jævnaldrende i slumkvarterer og børnehjemmet i Indien," siger de to piger samstemmende.

de mødte, er kvinden Gunja, som er mor for omkring 20 børn på børnehjemmet. "Hun kunne have valgt at blive gift og starte sin egen familie. I stedet valgte hun at hjælpe de fortabte jernbanebørn," fortæller Nathalie med beundring i stemmen.

### Kristendommen giver håb

"Inderne har fået et håb af at tro på Gud," fortæller Nathalie og uddyber: "Håbet er en drivkraft, der giver dem noget at leve for, så de ikke bare går i hundene. Gennem troen får de en viden om, at der er en far, som elsker dem ubetinget. Mange af jernbanebørnene har aldrig oplevet at modtage kærlighed fra deres forældre. Måske har forældrene forladt dem, måske er de døde. Men Gud vil altid være der for dem. Ham kan de altid vende tilbage til."

"I New Delhi oplevede jeg Helligåndsinspireret lovsang i meget enkle rammer. Og jeg tænker, at vi herhjemme bliver nødt til at indse, hvorfor vi lovsynger Gud. Det gør vi fordi, han er konge, ikke fordi vi har en super guitarist i et band med masse godt udstyr. Det er noget, vi kan lære af inderne." reflekterer Anna.

## Oplev Indien på SommerOase

Mød Aktiv Mission på SommerOase, hvor vi i år er vært på Café Backstage i Ådalen med Indien som tema. Caféen har åbent hver dag kl. 15-17 og igen kl. 22.00-00.30. Her kan man høre mere om de indiske børnehjemsbørn og bl.a. møde Anna og Nathalie, der sammen med andre frivillige vil sælge cafémad med et indisk twist.

Torsdag den 16. juli har SommerOase gæstedag, hvor det er gratis at deltage.

# Nu ved jeg, *at alle er væ*

**Elmedina læser meget i Bibelen. Gud og hendes forældre har vist hende, hvor værdifuld hun er. Også selv om hun er kommet for sent til alting, lige siden hun blev født.**

Hej, jeg hedder Elmedina. Min tvillingsøster og jeg skulle egentlig have set lyset i denne verden samtidig, men jeg kom for sent. Hun var smuk og stærk, jeg var spinkel og svag og kunne ikke en gang trække vejret ordentligt. Alle troede, jeg skulle dø, undtagen Gud. Jeg ved ikke hvorfor, men han valgte at lade mig leve og tog min søster i stedet.

### **Jeg kommer altid for sent**

Når du ser mig, synes du nok, at jeg er mærkelig. Men det er kun, fordi jeg sidder i en kørestol, for ellers er jeg helt normal. Eller måske knap så normal. Jeg er bare ikke særlig hurtig, når jeg skriver eller prøver at gøre mange andre ting. Det skyldes en tilstand i min hjerne, som jeg har haft, siden jeg blev født.

### **Langsom krop med klart hoved**

Det eneste, der er sent ved mig, er min krop. Jeg var i lang tid vred på mine hænder, på mine fødder og på min rygsøjle, fordi de ikke gør, hvad mit sind og mit hjerte siger. Jeg har ofte grædt og råbt ad min krop, især fordi jeg også fik sukkersyge og skal have mange indsprøjtninger hver dag.

*Elmedina har tit været vred på sin krop, fordi den ikke lystre, men hun får styrke ved at vide, at hun er værdifuld i Guds øjne.*





# rdifulde i Guds øjne

## Mine forældre skammer sig ikke over mig

Min mor og resten af min familie har kæmpet sammen med mig imod mine sande fjender: Manglen på tålmodighed og selvtillid.

Min mor bar mig som lille på ryggen i skole hver dag ad støvede veje. Sammen med min far kæmpede hun mod fordommene i landsbyen, hvor man mente, at børn med handicap ikke bør gå i skole. De var ikke flove over mig og skjulte mig ikke inde i huset ligesom de fleste forældre til børn med handicap gør i vores landsby.

## Jeg læser ivrigt i Bibelen

Mine forældre har også købt bøger til mig, og at læse er blevet en af mine største fornøjelser. Jeg læser mest i Bibelen, og gennem den er jeg blevet klar over, at alle mennesker har et formål i livet. Nogle betragter mig måske ikke som særlig værdifuld – måske endda som en byrde – men jeg ved, at jeg er værdifuld i Guds øjne.

Jeg tror på Gud og hans barmhjertighed, men mest af alt på hans kærlighed. Jeg ved, at jeg aldrig er forsinket i hans øjne, for han er tålmodig og han er den eneste, der kender den rette tid for alting og for alle mennesker.



## Vær med!

Vær med til at sprede evangeliet til børn som Elmedina, så de får trøst og ro i livet. Støt udgivelsen af Mirakelbladet, som i over 20 år har været det mest populære kristne børne-blad i Albanien. Sådan kan du støtte:

- Brug girokortet på bagsiden og skriv "Albanien Mirakelbladet" under Land.
- Betal via Mobile Pay på 23 26 20 12 ved at skrive "Mirakelbladet" i tekstfeltet.
- Betal via netbank til reg. 3170 konto: 4130108121 og mærk betalingen "Mirakelbladet".

## Præstens klumme



### MediemiSSION er en livline

Af Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst i Lomborg og formand for KLF, Kirke & Medier

I en landsby i Indien sad den lokale hindupræst og lyttede til et program fra en kristen radiostation. Det blev hans første møde med evangeliet om Jesus Kristus. Han lyttede dagligt til programmet og blev en personlig kristen.

Efter nogen tid besluttede han sig for at omdanne sit lille hindutempel til et gudstjenesterum og indbød landsbyens folk til dagligt at komme og lytte til det program, som han selv var blevet så glad for. Mange blev kristne, og der blev grundlagt en lille kristen menighed, som har vundet stor anseelse for sit arbejde i en landsby, hvor hinduismen ellers dominerer.

Jeg besøgte landsbyen for ca. 20 år siden, da jeg var leder af NOREA Radio Danmark. Historien viser, at radiobølger, tv-signaler og internet er i stand til at krydse nogle grænser, som den mere traditionelle missionsindsats ikke kan krydse.

Der er lande i verden, hvor det er mere end vanskeligt at drive almindelig mission. Gennem medierne kan vi nå mennesker i disse lande, fordi man her har mulighed for at lytte til evangeliet, uden at naboerne og andre ser det. MediemiSSION bliver desuden en vigtig livline for mange kristne i verden, hvor det ikke er muligt at komme i en kirke eller eje en bibel.

Gud vil, at evangeliet skal nå ud til alle folk, og mediemiSSION er her et godt redskab, som vi må takke Gud for.

### Indholdsrigt TV til Tyrkiets kristne

I februar 2015 gik SAT-7 TÜRK som Tyrkiets eneste kristne tv-kanal i luften på landets statskontrollerede satellit. SAT-7 TÜRK retter sig især mod Tyrkiets omkring 100.000 kristne. Samtidig ønsker man at informere landets 75 millioner indbyggere om, hvad kristendommen går ud på.

"SAT-7 TÜRK respekterer andre religioner. Vort eneste formål er at formidle det kristne budskab. Vi bør ikke betragtes som en trussel mod andre kulturer, trosretninger og ikke-troende. Kristne bliver beriget i deres tro, og ikke-kristne får et redskab til at lære om det kristne liv," siger formanden for SAT-7 TÜRK, Tamar Karasu.



### Oplev Indien på SommerOase

Mød Aktiv Mission på SommerOase hvor vi i år er vært på Café Backstage i Ådalen med Indien som tema. Caféen har åbent hver dag kl. 15-17 og igen kl. 22.00-00.30. Her kan man høre mere om de indiske børnehjemsbørn og bl.a. møde Anna og Nathalie, der sammen med andre frivillige vil sælge cafémad, også med et indisk tvist.





## AKTIV MISSION – hjælp til liv

### Sådan støtter du Aktiv Mission

#### BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170  
Kontonummer: 4130108121

#### BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på gironummer: 60080852

#### BRUG BETALINGSSERVICE

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for dig og for Aktiv Mission.

#### 15.000 KRONERS REGLEN

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du trække op til 15.000 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at give et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et gavebrev. Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.

#### BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af Aktiv Missions samarbejdslande? Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førrisdahl på 39 61 20 12 eller [vibeke.forrisdahl@aktivmission.org](mailto:vibeke.forrisdahl@aktivmission.org)

#### ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at vide, at deres virke rækker længere end deres egen levetid. Derfor vælger de at testamentere en pengegave til et godt formål. En sådan gave har fremtiden i sig, fordi den giver os mulighed for at dele evangeliet med endnu flere mennesker – også fremover.

Ring til Aktiv Mission og få gratis vejledning.

### Bring Jesus længere ud

Ved at støtte hver måned sikrer du, at Aktiv Missions partnere kan blive ved med at bringe Jesu kærlighed ud til mennesker, der endnu ikke kender ham.

### BS-tilmeldingsblanket

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup

Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet

Navn

Adresse

Postnr.

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr.  Kontonr.

CPR nr.  -

Dato  Underskrift

Beløb  150 kr.  350 kr.  1250 kr.  
 Andet beløb  kr.

Overførsel  Hver måned  Hvert kvartal  
 Hvert halve år  Hvert år

Fra dato

Støt Aktiv Mission, hvor behovet er størst

Støt et bestemt land

Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer

Danske Bank

GIRO KVITTERING  
INDBETALING

POST  
PP DANMARK

8 7  
RETURNERES VED VARIG ADRESSE/ÆNDRING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**Giro 6 00 80 852**

**Aktiv Mission**

Skt. Lukas Vej 13  
2900 Hellerup

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**Giro 6 00 80 852**

**Aktiv Mission**

Skt. Lukas Vej 13  
2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

HVOR BEHOVET ER STØRST

LAND

ØNSKER IKKE TAKKEBREV

Kroner Øre AM-MAG-1570-02

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År Sæt X

06-15 – DS 534-28325

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

+01 <

+60080852 <



Din hjælp  
gi'r liv.

Tak for din  
forbøn og støtte!

*Bring Jesus længere ud*



Bed for at Mirakelbladet igen kan udkomme og lære albanske børn om evangeliet.



Bed for at Indiens jernbanebørn må møde kærligheden fra Jesus Kristus.



Bed for at SAT-7 fortsat vil sprede håb til Mellemøstens kristne.