

# Aktiv Mission

*– hjælp til liv*



NR. 5 / DECEMBER 2014 / 13. ÅRGANG



## **Indien:**

**Nathalie oplevede den indiske kirkevækst på egen krop**

**Rusland:** Troen gjorde dem fri af stofmisbruget

**Albanien:** Fattige børn opdager bønnens kraft



**Aktiv Mission arbejder for**

- at gøre værdifulde mennesker til bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.

**Dette gøres ved at**

- styrke missionale menigheder, bevægelser og deres ledere.
- fremme læring på tværs af grænser, nationale og kirkelige.
- støtte nytænkende kristne initiativer.

Aktiv Mission hjælper i dag i Albanien, de arabiske lande, Indien, Polen og Rusland.

**Aktiv Missions bestyrelse**

Formand: Generalsekretær Karsten Bach  
Chefkonsulent Sven Dirchsen  
Sygeplejerske Peder Svinth  
Læge Kim Hartzner  
Lærer Finnur Petterson

**Kontor:**

Projektkoordinator Vibeke Førrisdahl

**Redaktion**

René Hartzner (ansv.)  
Anne Mette Nordfalk  
Line Højland

**Produktion**

Rosendahls



# Vi er nødt til også at række ud over kirken

*"... og manden, som demonerne var faret ud af, bad Jesus, om han måtte komme med ham. Men Jesus sendte ham bort og sagde: Vend hjem, og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig.« Så gik han hen og prædikede i hele byen om alt det, Jesus havde gjort mod ham."*  
Lukas 8, 38-39

Jeg er lige kommet hjem fra en fantastisk tur til Indien, hvor jeg med egne øjne så, hvordan vores partner gennem Guds kraft får tusindvis af mennesker til at komme til tro.

Det fantastiske ved den indiske kirkevækst er ikke alene omfanget, men også måden, det gøres på. ASSIs frivillige bringer simpelthen 'de gode nyheder' om de mirakler og vidunderlige ting, Jesus har gjort i deres liv, helt ud til folk i deres liv og hverdag. Det er netop den tankegang, der ligger bag bibelverset. Manden ønsker at følge Jesus, men bliver i stedet sendt hjem til sine egne for at sprede ordet dér. På samme måde bør vi, i stedet for at forblive i vores kirkebygninger, tage ud blandt folk og sprede budskabet.

Du kan her i magasinet læse om vores utrolige oplevelser med Jesu helbredende kraft og troens styrke i Indien.

Men troen sætter også sit livgivende aftryk andre steder i verden. Læs for eksempel historien om et stofmisbrugende russisk ægtepar, som gennem et kristent rehabiliteringscenter fandt Gud og hinanden igen. Eller få indblik i, hvordan de albanske Mirakelklubber hjælper børn med at finde troen og udgør et fristed for børnene, der her møder Guds kærlighed. Efter mit besøg i Indien er jeg blevet stærkt inspireret til at række ud over kirken til dem, som endnu ikke har hørt evangeliet eller mærket Jesu kraft. Jeg håber, at du, ved at læse magasinet, vil dele min inspiration.

Tak for din store hjælp gennem forbøn og støtte!

René Hartzner, generalsekretær  
Aktiv Mission

*Forsidefoto: Nathalie Bach sammen med pige fra børnehjem i Varanasi, Indien. Foto: Anna Hoyng Alstrup.*

# Tro og mirakler som på Jesu tid

**En gruppe kirkefolk var i oktober med Aktiv Mission i Indien for at opleve det skelsættende arbejde, som Aktiv Missions partner kirkeplanterbevægelsen ASSI udfører. Gruppen blev både rørte og inspirerede over at møde den enorme begejstring for kristendommen.**

“Det var ligesom at gå rundt i Apostlenes Gerninger,” fortæller Vibeke Førriisdahl, projektkoordinator i Aktiv Mission og rejseleder på turen til Indien. René Hartzner, generalsekretær i Aktiv Mission og ligeledes rejseleder på turen, supplerer: “De her mennesker er førstegenerationskristne, og de tager imod og lever det ud på en måde, så man kan blive helt misundelig.” For de femten deltagere var det en oplevelse ud over det sædvanlige ved selvsyn at opleve den enorme vækkelse, der, takket være blandt andet ASSIs arbejde, finder sted i Indien i disse år.

## Fandt Jesus i koranen

På det meste af rejsen var deltagerne delt i to grupper. Den ene tog til byen Varanasi og den anden til delstaten Bihar. “De to områder repræsenterer to forskellige åndelige virkeligheder,” forklarer Vibeke Førriisdahl. “Varanasi er hinduismens og buddhismens højborg, mens Bihar har en stor muslimsk befolkning.”

Da muslimer er mere skeptiske over for det kristne budskab end hinduer, er Bihar et meget vanskeligt område for ASSI at arbejde i, og før ASSI begyndte sit arbejde i området, var der meget få kristne. René Hartzner oplevede dog ikke de vanskeligheder med missionarbejdet, han havde hørt om hjemmefra.

“Vi kom ind i en stor husmenighed med en masse mennesker,



*Sabana (i blå kjole) på 24 har startet sin egen husmenighed i sin mor Gagimalis hus (Gagimali er i grøn kjole i midten).*

og jeg spurgte dem, hvor længe de havde eksisteret. ‘Vi startede i april måned,’ svarede de, og siden havde de oprettet yderligere tre menigheder,” fortæller René Hartzner leende.

Gruppen mødte også en tidligere professor på et islamisk universitet, der havde fået vakt sin nysgerrighed ved at læse om Jesus i koranen og derefter var konverteret, og en succesfuld forretningsmand, der havde gjort hele underetagen i sit store hus til kirke.

Også gruppen i Varanasi oplevede en enorm vækkelse. “Vi mødte blandt andet en pige på 16 år fra en lav kaste, der leder tre menigheder for folk af høj kaste. Det er helt ufatteligt,” fortæller Vibeke Førriisdahl.



De små børn kom hen og hilste på René Hartzner.

### Fra straf og dårlig karma til Guds kærlighed

Den pludselige vækkelse skyldes ifølge René Hartzner flere ting. "For det første lever folk i en utrolig frygt med de religioner, de har. I hinduismen og islam skal folk leve op til en hel masse under trusler om straf og dårlig karma. Det er helt anderledes med kristendommen, hvor de møder frihed, kærlighed og glæde. Det, tror jeg, har stor betydning."

Han nævner også betydningen af, at ASSIs frivillige ikke prøver at pådutte folk en anden kultur, men at det alene handler om det gode budskab: "Kvinderne i én af de husmenigheder, vi besøgte, havde stadig de røde streger i håret, der ifølge deres kultur viser, at de er gift. Folk bevarer deres egen kultur, og der bliver ikke trukket noget ned over hovedet på dem," siger han.

Som en tredje årsag peger Vibeke Førriisdahl på, at folk i de indiske menigheder stoler mere på vidner, der har oplevet miraklerne på deres egen krop,

end på skriftlige kilder, ligesom disciplene, der blev sendt ud for at fortælle verden, hvad de havde oplevet med Jesus. Det betyder, at folk videregiver det, de ved: "Det er ikke som herhjemme, hvor man ofte skal have været på et lederkursus for at kunne starte en cellegruppe. Ved du én ting om Jesus, kan give du én ting videre. Det gør det meget lettere og hurtigere at sprede Guds ord," siger hun.

### Bibelen i radioen

ASSI bruger dog meget tid på at give lederne af husmenighederne redskaberne til at formidle kristendommen på den rigtige måde, så de ved, hvad de taler om. Bevægelsen er også i gang med at trykke en oversættelse af Bibelen på flere af de lokale sprog, og for de, som ikke kan læse, uddeles der små radioer, hvor Bibelen bliver læst op.

Jeg mener ikke, at vi danskere kan lære dem noget.

*René Hartzner, generalsekretær i Aktiv Mission*

"Jeg mener ikke, at vi danskere kan lære dem noget," siger René Hartzner. "Det er nærmere dem, der kan lære os noget, og jeg kan bestemt bruge det i min egen kirke. Jeg kan stille mig op og sige, at det ikke drejer sig om at kunne eller vide så meget som muligt, men om at fortælle om sin egen oplevelse af mødet med Jesus," afslutter han.

### Vil du vide mere om Aktiv Missions tur til Indien?

Kontakt [vibeke.forrisdahl@aktivmission.org](mailto:vibeke.forrisdahl@aktivmission.org) og arranger et foredrag i din kirke med én af turens deltagere.

## At starte en kirke *er ligetil*

**Nathalie Bach, elev på Greve Gymnasium og ungdomsleder i Strandkirkens Unge under Karlsrunder Strandkirke.**

*Hvad var din største oplevelse?*

"Det gjorde stort indtryk på mig, at det i Indien er meget mere ligetil end i Danmark at starte en kirke. Dernede er det alene rettet på at skabe et sted, hvor man kan møde Gud. Man har ikke brug for meget andet end et sted at være, og det kunne nemt være ens eget hus."

*Hvordan kan du bruge din oplevelse i dit eget liv som kristen?*

"Det med at gå ud og være imødekommende over for folk er vildt vigtigt at tage med på gymnasiet. Bare sådan nogle basale ting som at tilbyde min hjælp og lytte til folk, der har brug for det. Den vej kan jeg måske begynde at dele min tro og fortælle om kristendommen."



## Livet og læren *hænger sammen*

**Finnur Petterson, lærer på Nordsjællands Efterskole og en del af ledelsen i Frikirken Hillerød.**

*Hvad var din største oplevelse?*

Det, der inspirerede mig mest, var den måde, ASSI skaber relationer på. I stedet for blot at formidle den kristne tro, går de ud og viser den i praksis. For eksempel besøgte vi en skole, ASSI havde startet, og her arbejdede de ikke direkte med at gøre folk kristne, men i stedet med at løfte en samfundsopgave som at give børnene skolegang. Derfra er der nogen, der bliver nysgerrige, og så deler ASSIs medarbejdere deres tro med dem.

*Hvordan kan du bruge din oplevelse i dit eget liv som kristen?*

Vi har oprettet en bibelskole i kirken i Hillerød, og der vil vi bruge tankegangen om, at det ikke kun handler om viden, men at det er koblet til det daglige liv. Livet og læren hænger sammen. På bibelskolen får man tilknyttet en mentor, der kan fungere som samtalepartner, men derudover vil jeg i kirken gerne oparbejde endnu mere åbenhed. Jeg vil gerne have folk til at tale mere sammen på tværs af arbejdsområder og derved lære fra hinanden.

# Genforenet i troen

**Stofmisbrug og kriminalitet gjorde ægteparret Natasha og Nikolays liv til et mareridt. Men under en hospitalsindlæggelse så Natasha muligheden for en ny tilværelse.**

“Det var i år 2000. Nikolay var i fængsel for anden gang, og jeg havde det forfærdeligt. Lægerne ville amputere mit venstre ben. Der var gået koldbrand i det, fordi jeg havde sprøjtet heorin direkte ind i lysken for at få stoffet til at virke hurtigere,” fortæller Natasha, der siden sin ungdom havde været stofmisbruger.

*Stofferne skilte ægteparret Natasha og Nikolay, men Gud genoprettede deres forhold.*



Kort forinden var parret Natasha og Nikolays dengang 6-årige datter Dasha blevet fjernet af myndighederne og anbragt hos Natashas mor. Både Natasha og Nikolay havde begge været narkomaner i mange år, og de var nu nået ud et sted, hvor de ikke kunne bunde.

Heldigvis for Natasha fik hospitalet, hvor hun lå og frygtede for at miste sit ben, besøg af frivillige fra det kristne rehabiliteringscenter New Life Rehab Center to gange om måneden. En af disse frivillige bad for Natashas helbredelse, og det blev et vendepunkt i hendes liv.

## Pludselig bedring ved hjælp af bøn

Natasha fik det hurtigt bedre, og til lægernes store overraskelse var det efter halvanden uge med bøn ikke mere nødvendigt at amputere benet.

“En kvinde ved navn Marina Serova besøgte mig. Jeg kunne ikke andet end at græde, og da Marina så, hvor skidt jeg havde det, begyndte hun at besøge mig hver dag. Hun bad for min helbredelse, købte dyr medicin til mig og læste højt fra det nye testamente. Hun opfordrede mig også til at bede sammen med hende,” husker Natasha.

Mødet med Marina og New Life Rehab Center blev starten på et nyt liv for Natasha. Da hun blev udskrevet, tog Marina hende med til sit hjem, og Natasha begyndte efter to måneder at arbejde på centret.

## “Sindssyge svæklinge”

Men tilbage i fængslet sad Nikolay, og han var ikke villig til at opgive sit liv med stoffer.



*Efter at parret blev gift anden gang, har de fået sønnerne Danila, Dima og Denis.*

Da Nikolay blev løsladt, opsøgte han sin kone på centret, men livet dér var ikke noget for ham. Efter to dage erklærede han, at han ikke ville blive sammen med "de sindssyge svæklinge", som han kaldte centrets medarbejdere, og han forlangte, at Natasha tog med ham hjem for at fortsætte deres gamle liv. Natasha nægtede, og det fik Nikolay til at forlange skilsmisse. Herefter fortsatte han et liv med stoffer og kriminalitet, mens Natasha byggede videre på sit nye liv. Hun var dybt ulykkelig over Nikolays valg, men kunne ikke gøre andet end at bede for ham.

### Familien genforenet

En aften omtrent et år senere sad Nikolay sammen med venen Sergey og skød heroin ind i årerne, som de så tit havde gjort det. Bagefter gik de to venner i seng, men senere vågnede

Nikolay og fandt sin ven livløs på gulvet, helt blå og kold. Sergey var død af en overdosis.

Chokket fik Nikolay til at indse sin store fejltagelse, og han opsøgte Natasha på rehabiliteringscentret. Her gennemgik han centerets rehabiliteringsprogram og valgte bagefter at blive på centret, hvor han arbejdede sammen med sin tidligere kone Natasha.

Tre år senere i 2004 var de begge vel ude af det ødelæggende stofmisbrug og her tog parret en stor beslutning: De valgte at gifte sig igen. "Gud genoprettede vores forhold," fortæller Natasha bevæget. Kort efter fik de sønnen Danila, blev genforenet med Natashas mor og fik forældremyndigheden over datteren Dasha tilbage. Senere kom yderligere to sønner Dima og Denis til. Siden da er hele familien blevet døbt i en lokal baptistkirke.

### "Vi skal ikke kun leve for os selv"

I dag har Natasha og Nikolay sammenlagt holdt sammen i 21 år, og på trods af deres store familie finder de stadig tid til at hjælpe andre, der er i samme situation, som de selv har været. Natasha og Nikolay er aktive i missionsarbejde gennem rehabiliteringscentret, og Nikolay har sammen med nogle venner startet sit eget band inspireret af det kristne band Drusjki, som han og Natasha arbejder sammen med på centret.

"Gennem min rehabiliteringsperiode mødte jeg så mange utroligt venlige mennesker," fortæller Nikolay. "De talte til mig med kærlighed og tålmodighed, og gennem dem mødte jeg Gud. Gennem Ham fik jeg energi, og det gik op for mig, at jeg ønskede at gøre noget for andre mennesker," siger han.

"Jeg er helt enig," tilføjer Natasha. "Vi skal ikke kun leve for os selv."

### Fakta om New Life Rehab Center

Centeret ligger 130 km uden for Skt. Petersborg og blev grundlagt i 1984 som det første kristne rehabiliteringscenter i Rusland. Aktiv Missions partner, det kristne band Drusjki, har arbejdet sammen med centret, siden bandet blev dannet. Drusjki afholder bl.a. koncerter på centret og udbreder viden om centrets arbejde, for eksempel ved at tage rundt på hospitaler.

# Bønnens kraft

## i en fattig hverdag



**I det fattige kvarter Bathore i udkanten af Albaniens hovedstad Tirana er tro sjældent en del af hverdagen. Det er synd for børnene, mener Besa Shaplo fra organisationen Mission Possible, som driver kristne klubber for Bathores børn.**

14-årige Oksana er en af de mange unge, der er vokset op i et hjem, hvor tro ikke bliver praktiseret. Men for Oksana spiller Bibelen en vigtig rolle. Hun er nemlig kommet i en Mirakelklub gennem de seneste tre år, og her har hun lært Gud at kende.

Oksanas yndlingstekststykke fra Bibelen er fortællingen i Markusevangeliet kapitel 9 om en far, hvis søn var besat af en uren ånd. Da disciplene ikke kunne helbrede sønnen, bad faderen Jesus om at forbarme sig over dem og hjælpe dem. *"Hvis jeg kan?" sagde Jesus. "For den, som tror er alting muligt." Jeg tror!" råbte faderen. "Hjælp mig med min vantro!"* Historien overbeviser Oksana om troens enorme kraft.

Oksana betragter i dag Gud som sin bedste ven og beder ivrigt for sin familie. Og hun er ikke et øjeblik i tvivl om bønnens kraft: "Jeg har bedt for min bedstemor, der bor i en fjern landsby og som led af en alvorlig øreinfektion," fortæller Oksana, "Forestil jer min glæde, da jeg hørte, at min bedstemor var kommet sig og havde det meget bedre. Jeg ved selvfølgelig, at hun også har fået lægehjælp, men jeg har en stærk tro på de mirakler, der kommer af bøn," siger hun.

### Må ikke tale om Gud

Formålet med Mirakelklubberne er at fortælle børn fra fattige områder i Albanien om den kristne tro. Dette gøres gennem sang, leg og historier fra Bibelen, som diskuteres med børnene. Børnene får også hjemmeopgaver, så de kan fordybe sig i

### Et fristed siden 1996

Mirakelklubberne startede i 1996 og har fået navn efter Mirakelbladet – et kristent blad for børn, som Mission Possible begyndte at udgive i 1993.

I hver Mirakelklub er der mellem 30 og 50 børn i alderen 8-14 år. De mødes halvanden time hver fjortende dag i vinterhalvåret, for at bede, synge og tegne. Om sommeren afholdes sommerlejr, som børnene skiftes til at deltage i. Til jul fejres Jesu fødsel med teater, sang og dans, og her kommer børnenes forældre og ser på.



teksterne derhjemme. "Desværre er der stadig børn, som ikke får lov til at tale om Gud derhjemme, og for dem er det svært at klare hjemmeopgaverne," fortæller Besa Shaplo fra Mission

Jeg har en stærk tro på mirakler,  
der kommer af bøn

*Oksana, 14 år og medlem af en Mirakelklub.*

Possible. "Men jeg har ingen tvivl om, at Mirakelklubberne udgør et tiltrængt frirum for børn fra de allermost socialt belastede familier," siger hun.

### En pause fra skænderierne

Et eksempel er de fire søskende Robert, Suzana, Tetova and Taulant. Børnenes forældre er skilt, men alligevel bor de stadig sammen. Og for at gøre det hele endnu mere kompliceret, har faderen giftet sig igen, og den nye kone bor også i huset. Det giver naturligt nok en masse skænderier og dårlig stemning, og det er hårdt for børnene at leve på den måde.

"De har fortalt mig, at klubben er et af de få steder, hvor de føler fred og har mulighed for at være rigtigt sammen med hinanden," fortæller Besa.

Også for Oksana er Mirakelklubben en unik mulighed for at få et socialt fællesskab.

"Jeg vil egentlig også gerne i kirke, men i vores kvarter er det ikke anstændigt for en 14-årig pige at gå nogen steder hen



*"Historien om Jesu fristelse i ørkenen gjorde et dybt indtryk på børnene, og de blev opmuntret til at tale om deres egne oplevelser af at blive fristet," fortæller Janarda Qerimi, 22 år og frivillig lærer i Mirakelklubberne.*

alene, også selv om det er i kirke," fortæller Oksana. "Så jeg er virkelig glad for, at Hope Center, hvor klubbens møder holdes, ligger lige ved siden af mit hjem. Så har jeg mulighed for at tage til møderne, være sammen med mine venner og lære nye ting."

### Besøg i Albanien

Per Højland fra Helsingør besøgte i oktober Aktiv Missions samarbejdspartner i Albanien, Mission Possible. Her fik han indblik i deres børnehaveprojekt i den fattige forstad Bathore nord for hovedstaden Tirana. "Det var utroligt berigende at møde så entusiastiske medarbejdere og glade børn," fortæller han om oplevelsen.

## Præstens klumme



### Glem ikke broderkærligheden

Af Joel Raburn, præst i Evangeliekirken på Frederiksberg

En af de største glæder, vi har i Kristus, er muligheden for at være en ven og en velsignelse for andre. I Hebræerbrevets 13. kapitel, som er en afslutningshilsen og samtidig også en påmindelse om vigtigheden af vort fælleskab med hinanden, skriver forfatteren:

“Lad broderkærligheden vare ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster. Lad venskab og velsignelse vare ved og glem dem aldrig!”

At vi i Kristus har mulighed for at vise Guds kærlighed ved at være en ven for andre, er en stor ting. Det, at vi kan være en, som andre kan have tillid til, kan stole på og regne med, åbner en dør ind til folks hjerter som intet andet. Så lad os fortsætte med at velsigne andre og derved give dem mulighed for at begynde at tro på sig selv og livet. Lad dem høre fra os, at Guds kraft, nåde og beskyttelse er over dem. At fred er noget, man kan finde og leve i hos Jesus.

Må det altid være grundlæggende for os at vise kærlighed og at være kanaler for Guds omsorg og velsignelse.

# Nyt fra Aktiv Mission

### Årsmøde

Husk at sætte kryds i kalenderen den 15. marts. Denne dag holder Aktiv Mission årsmøde i Karlslunde Strandkirke. Årsmødet starter kl. 13.30, men alle er meget velkomne til gudstjeneste i Strandkirken kl. 11.15. Aktiv Mission serverer frokost til alle deltagere i årsmødet.

Se mere på [www.aktivmission.dk](http://www.aktivmission.dk) under Nyheder.



### Gospel flashmob i Polen

Besøg Aktiv Missions facebook-side og se en video af en flashmob fra 7x Gospel, som blev afholdt i Polen i uge 42. På videoen begynder deltagere fra workshopen spontant at danse og synge gospel midt i Krakow, og mange forbigående stopper op for at se, hvad det er.



### Vundet filmpriser

Den kristne arabiske TV-kanal SAT-7, som er en af Aktiv Missions partnere, har med to kortfilm vundet priser på filmfestivaler i henholdsvis Egypten og Mauretania. Filmene handler begge om kvinders svære sociale vilkår i Mellemøsten og kan ses på youtube ved at søge på titlerne "Dress" og "Braid".



## AKTIV MISSION

– hjælp til liv

### Sådan støtter du Aktiv Mission

#### BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170

Kontonummer: 4130108121

#### BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på gironummer: 60080852

#### BRUG BETALINGSSERVICE

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for dig og for Aktiv Mission.

#### 14.800 KRONERS REGLEN

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du trække op til 14.800 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at give et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et gavebrev. Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.

#### BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af Aktiv Missions samarbejdslande?

Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førriisdahl på 39 61 20 12 eller [vibeke.forrisdahl@aktivmission.org](mailto:vibeke.forrisdahl@aktivmission.org)

#### ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at vide, at deres virke rækker længere end deres egen levetid. Derfor vælger de at testamentere en pengegave til et godt formål. En sådan gave har fremtiden i sig, fordi den giver os mulighed for at dele evangeliet med endnu flere mennesker – også fremover.

Ring til Aktiv Mission og få gratis vejledning.

## BS-tilmeldingsblanket

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup

Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet

Navn

Adresse

Postnr.

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr.  Kontonr.

CPR nr.  -

Dato  Underskrift

Beløb  150 kr.  350 kr.  1250 kr.  
 Andet beløb  kr.

Overførsel  Hver måned  Hvert kvartal  
 Hvert halve år  Hvert år

Fra dato

Støt Aktiv Mission, hvor behovet er størst

Støt et bestemt land

Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer

Danske Bank

GIRO KVITTERING  
INDBETALING

POST  
PP DANMARK

8 7  
RETURNERES VED VARIG ADRESSE/ÆNDRING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**Giro 6 00 80 852**

**Aktiv Mission**

Skt. Lukas Vej 13  
2900 Hellerup

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**Giro 6 00 80 852**

**Aktiv Mission**

Skt. Lukas Vej 13  
2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

HVOR BEHOVET ER STØRST

LAND

ØNSKER IKKE TAKKEBREV

Kroner Øre AM-MAG-1481-01

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År Sæt X  
11-14 – DS 534-28192

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

+01 <

+60080852 <



Din hjælp  
gi'r liv.

Tak!



Bed for, at det sociale arbejde for stofmisbrugere vil vise vejen til Kristus i Rusland og hele Europa



Bed for, at de kristne flygtinge og fordrevne i Mellemøsten vil klare sig gennem vinteren



Bed for at kirkebevægelsen i Indien vil vokse og blive til inspiration for den danske kirke

*Tak for din forbøn og støtte.*