

AKTIV MISSION

– hjælp til liv

NR. 4 / OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2013 / 12. ÅRGANG



Læs den nye folder om
kirkepartnerskaber

Rusland:

Masha Kovaleva sad
i fængsel i otte år

Indien:

Nu planter vi Guds ord

Albanien:

Bedstemor er bekymret
for Ronaldo



Aktiv Mission arbejder for

- at gøre værdifulde mennesker til bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.

Dette gøres ved at

- styrke missionale menigheder, bevægelser og deres ledere.
- fremme læring på tværs af grænser, nationale og kirkelige.
- støtte nytænkende kristne initiativer.

Aktiv Mission hjælper i dag i Albanien, de arabiske lande, Indien, Polen og Rusland.

Aktiv Missions bestyrelse

Formand: Direktør Karsten Bach
Chefkonsulent Sven Dirchsen
Sygeplejerske Peder Svinth
Læge Kim Hartzner
Lærer Finnur Petterson

Kontor:

Projektkoordinator Vibeke Førrisdahl

Redaktion

René Hartzner (ansv.)
Anne Mette Nordfalk

Produktion

Rosendahls



Troen på Jesus

smitter

"Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold."

Matthæusevangeliet 13, 23

Mødet med Jesus gør indtryk, og troen på Ham smitter andre. Når vi læser i Bibelen, ser vi mange fortællinger om, hvordan folk kom til Jesus for at få fællesskab, blive helbredte, møde kærlighed og blive set som værdifulde mennesker. Det kristne fællesskab må stræbe efter at afspejle Jesu karakter og være et sted, som mennesker bliver tiltrukket af, fordi de her føler sig værdsatte og elskede. Når vi møder mennesker, som Jesus gjorde, gør det en eksplosiv forskel for dem.

Det er ikke altid, at vi i de danske kirker mærker den hurtige og stærke udbredelse af kristendommen, men det gør vores venner i Indien, Polen, Rusland, Albanien og Mellemøsten.

Du kan være med til at hjælpe dem ved at opfordre din kirke til at blive partner gennem Aktiv Mission. Brug den vedlagte folder eller ring og høre mere!

I dette blad kan du læse personlige historier fra mennesker, som er blevet omvendt i Indien og Albanien. Derudover er der i bladet fortællinger fra Mellemøsten om, hvordan evangeliet kan spredes, hvor det er svært at komme frem. Du kan også læse om en af de skæbner, russiske Drusjki har mødt i deres arbejde i et kvindefængsel.

Tro smitter! Men for at det sker, må vi nå ud til dem, der længes efter at høre om Guds kærlighed. Sammen med Aktiv Mission er du med til at støtte troen og plante den i den gode jord, som bærer frugt med tredive, tres eller hundrede fold. Tak!

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission

De kæmper for deres tro

Tusinder af mennesker omvender sig hvert år til kristendommen i Indien. Det har store konsekvenser for deres sociale liv og forholdet til deres familier, men det nye liv byder også på nye muligheder. Her fortæller to nye kristne om, hvordan Jesus har forandret deres liv.

“Min far var hindupræst”

Ranjan, 34 år

Ranjan voksede op i en kristen familie. Hans far plejede at læse op for ham af Bibelen, da han var lille. Alligvel var han som ung tæt på at forlade sin tro, fordi han kom i dårligt selskab. Ranjans far var blevet kristen, da han under et svært sygdomsforløb hørte en stemme kalde på sig. Før da var han hindupræst. Stemmen sagde: “Jeg er Jesus Kristus, og jeg har tilgivet dig dine synder og helbredt din sygdom.” Ranjans far blev meget forbavset, for han kendte ikke en gud ved det navn. Men da lægen herefter erklærede ham for rask, lærte han om Jesus og lod sig døbe. Herefter blev familien i en periode udstødt fra landsbyfællesskabet, faren fik bank, og familien måtte forlade landsbyen.

Trods denne svære start var Ranjan troende kristen, indtil han var 17 år, og hans far døde. “Jeg følte mig ensom og ked af det, og derfor blev jeg venner med nogle hinduistiske drenge. De plejede at ydmyge mig, fordi jeg ikke kendte de hinduistiske guder. Derfor begyndte jeg at gå i templet og til hinduistiske

religiøse ceremonier. Jeg begyndte endda at læse de hinduistiske skrifter,” fortæller Ranjan. Men en dag kom jeg ud i nogle problemer, og jeg blev bange for at ødelægge min fars vidnesbyrd. Derfor knælede jeg, bad til Gud om at redde mig og lovede, at jeg ville tjene Ham resten af mit liv.

Læringcentret hjalp mig

Før jeg mødte ASSI, var det svært for mig at udføre missionerende arbejde i min egen landsby. Da jeg blev introduceret til læringscentrene, blev jeg ret imponeret, så i 2010 blev jeg en del af læringscenterprojektet. Det har gjort missionsarbejdet i min landsby meget lettere. Nu har jeg åbnet husmenigheder og uddannet andre i evangeliserende arbejde. Vi laver også kurser for præster og ledere fra andre kirker og bevægelser.

I fremtiden er det min vision at plante endnu flere kirker og skærpe de eksisterende kirkers fokus på missionerende arbejde og bibelstudier.



De kristne i Indien

- Aktiv Missions partnerorganisation ASSI er en af de drivende kræfter i forhold til den voksende vækkelse i Indien.
- Flere end fem millioner nyomvendte er nu tilknyttet deres arbejde.
- De nye kristne har brug for støtte til at leve som disciple i det primært hinduistiske Indien.

Hvad er et læringscenter?

Når Aktiv Missions partner begynder at arbejde i et område, sker det ofte gennem åbningen af lokale læringscentre. Centrene rådgiver om uddannelse og juridiske spørgsmål, der afholdes oplysningskampagner for at bekæmpe sociale problemer, og der er forskellige aktiviteter for unge.

Læringscentrene er med til at opbygge tilliden mellem lokalbefolkningen og organisationen. Det åbner muligheden for at dele evangeliet med dem, der viser interesse for det, og det munder ofte ud i, at der plantes et antal husmenigheder i den pågældende landsby.

“Jeg var vred og skuffet”

Rina, 30 år

Før jeg blev gift, var jeg en ivrig tilbeder af de hinduistiske guder. Så da jeg efter mit bryllup fandt ud af, at min mand, som den eneste i sin familie, var kristen, blev jeg både vred og skuffet. Han forsøgte at dele budskabet om Jesus med mig og bad mig stoppe min afgudsdyrkelse. Det havde vi mange skænderier over, og jeg følte mig dybt ulykkelig i mit ægteskab.

En dag holdt min mand og præsten en bibel over mit hovede og bad for mig.

Men da jeg blev gravid, var vi begge spændte og lykkelige. Desværre blev vores barn født for tidligt og døde. Jeg var sønderknust. I en landsby som vores forstår folk ikke de komplikationer, der kan være ved en fødsel, så min svigerfamilie og naboerne anklagede mig for at være skyld i mit eget barns død. Jeg anråbte guderne, men fik intet svar. Jeg havde det forfærdeligt og besluttede at tage mit eget liv.

En præst kom forbi

På det tidspunkt kom en præst forbi. Jeg følte mig fuldstændig alene, fordi alle havde vendt mig ryggen efter mit barns død, så jeg åbnede mit hjerte, og fortalte ham om alle mine sorger. Han lyttede til mig, og bagefter delte han evangeliets budskab med mig. Han forklarede mig, at mine guder ikke kunne frelse

mig fra mine synder og give mig fred og lykke. Kun gennem Jesus ville jeg blive frelst og få evigt liv.

Han sagde til mig, at hvis jeg bare troede med hele mit hjerte, så ville mit liv forandres.

Efter den dag kom præsten tit til vores hus for at bede med os, og en dag holdt min mand og præsten en bibel over mit hovede og bad for mig. Jeg begyndte at svede og ryste, og tårerne begyndte at rulle ned ad mine kinder og med dem al min smerte, vrede og sorg. Jeg blev rensset for mine synder. Herefter bekendte jeg mine synder med ord og accepterede Jesus som min frelser.

Guds mirakuløse værk

Efter jeg var kommet til tro, blev jeg gravid igen. Jeg var så lykkelig og følte mig sikker på, at det var Guds mirakuløse værk. Jeg holdt op med min afgudsdyrkelse, og siden da har jeg tjent Gud.

Som kristne blev min mand og jeg meget dårligt behandlet af min svigerfamilie og andre. Landsbyboerne plejede at sige grimme ting om os, og ingen ville have noget med os at gøre. Nogle sagde endda, at det, at jeg var konverteret, ville bringe kolonitiden tilbage.

En lokal præst introducerede min mand og mig til ASSI, og jeg sluttede mig til organisationen for at arbejde med deres læringscenterstrategi.

Jeg deltog i kurser i ledelse, discipelundervisning og kirkeplantning. Jeg tog også andre troende med, så de kunne blive ledere, og i dag uddanner vi sammen andre.

Kraften fra Jesus Kristus

I vores område var folk ikke særligt åbne over for evangeliet, så det var meget svært at komme til at dele det med dem. Men da jeg begyndte at arbejde ud fra et læringscenter, blev

Mange syge er blevet raske
gennem bøn, og folk har
oplevet kraften fra Jesus Kristus.

det meget lettere at nå folk. Gennem læringscentret opbyggede vi gensidig tillid, og jeg hjalp dem med deres problemer og behov. Jeg arbejdede som en form for socialarbejder og hjalp kvinderne med at få mere styrke. Med hjælp fra kommunen dannede jeg selvhjælpsgrupper, så kvinderne kunne få lån, når de havde brug for det. Gennem læringscentret fik jeg mulighed for at åbne husmenigheder, og nu er der mange flere i mit område, som er blevet kristne. Mange syge er blevet raske gennem bøn, og folk har oplevet kraften fra Jesus Kristus.



Rina arbejder nu med socialt arbejde blandt kvinder og hjælper blandt andet med at etablere selvhjælpsgrupper og husmenigheder.

I Calcutta i Indien går kristne hver uge rundt i byen, mens de beder og møder indbyggerne. ASSIs grundlægger Victor John fortæller fra en aften:

Kristen domino-effekt

I millionbyen Calcutta søger ASSI kontakt med de unge. Det handler om at møde dem ansigt til ansigt, skabe kontakt til dem og vinde deres tillid. Når det sker, starter en domino-effekt.

En af de grupper af unge, som vi fik kontakt til på de bedeture, vi går hver uge, gav udtryk for, at de manglede ekstraundervisning for at kunne bestå deres eksamen. Vi gik straks i gang med at undervise dem og begyndte også at fortælle om Jesus.

En af de unge piger, som på den måde blev kristen, viste sig at være datter af en indflydelsesrig lokal leder, der meget aktivt dyrkede de hinduistiske guder. Den unge pige spurgte Gud, hvordan hun skulle forholde sig til sin familie og fik det svar, at hun skulle faste og bede for dem.

Det gjorde hun, og på andendagen faldt et af gudebillederne i familiens hjem ned fra væggen. Faren blev meget vred og kunne ikke forstå, hvad der foregik. Den næste dag faldt endnu et gudebillede ned. Nu blev faren nysgerrig og spurgte datteren, hvad det var for en kraft, hun havde fået? Hun fortalte ham de gode nyheder



Aktiv Missions partner har hjulpet flere millioner mennesker i Indien til tro. Overalt er arbejdet bygget på fire grundsten:

- **Pionerarbejde**, hvor organisationen hele tiden søger at møde nye mennesker, der ikke kender til evangeliet.
- **Adgangsarbejde**, hvor de kristne møder de lokale ansigt til ansigt, for eksempel på bedeture rundt i området, og senere ved at etablere læringscentre og hjælpe de lokale med deres daglige problemer.
- **Ledararbejde**, hvor lokale ledere uddannes til ikke blot at være gode præster om søndagen, men til at være som en far eller mor og lede de lokale på alle livets områder.
- **Interessentarbejde**, hvor kirkelige organisationer støttes i at gøre deres arbejde mere effektivt både i kirken, samfundet og landet.

ASSIs mål er at omvende mange flere indere i de kommende år.

om evangeliet, og efter det blev hele familien kristen. Faren begyndte også at fortælle sine venner og forbindelser om Jesus. Kort efter blev der oprettet tre nye huskirker i området på samme tid, for når en familie bliver kristen, følger mange af deres bekendte efter.

Det skal også nævnes, at alle de unge bestod deres eksamen.

Kun for dig, *Syrien!*

Flere millioner mennesker i og uden for Syrien er berørt af den voldsomme konflikt. Ud over materielle behov er der i høj grad brug for bøn og åndelig støtte.

Den kristne satellit-kanal, SAT-7, sender et ugentlig særprogram for syrere ved navn 'Just For You, Syria'. Gennem programmet bliver seerne opmuntrede til at leve, som Jesus Kristus ville have gjort det, trods krig og frygt.

Zaina er en af programmets trofaste seere, som følger med fra Beirut i Libanon. Hun har skrevet til SAT-7:

"Gud velsigne jer og dette program. Må Hans fred sejre i vores elskede Syrien. Vi tror på, at Gud vil besvare vores bønner. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak."

Må Hans fred
sejre i vores
elskede Syrien.



Programmet Just For You, Syria indeholder rådgivning, bibelske perspektiver og bøn for de mange, som er berørte af volden i landet. Tv-værten, Nour Boutros, er selv flygtet fra Syrien og forklarer det således:

"Vi taler med det syriske folk og for det syriske folk. Det er en følelsesmæssig ting for publikum at se syrere i fjernsynet. Folket er under hårdt pres, og de har brug for nogen til at fortælle dem, at Gud stadig er der. Vær stærk, Han våger over dig, Han vil befale stormen at stilne af"

SAT-7 sender dagligt satellit-tv om kristendommen til millioner af mennesker i Mellemøsten og Nordafrika.

Kilde: www.sat7uk.org

Mere børne-tv *i efteråret*

SAT-7 KIDS er på vej med en række nye programmer i efteråret, som skal give de yngste seere i Mellemøsten endnu bedre muligheder for at lære Jesus Kristus at kende og blive styrket i troen.

SAT-7s studie i Libanon er lige nu i gang med at lægge sidste hånd på programmerne 'Fun Farm', 'Bible Heroes' og 'With Smirna'. Fun Farm bliver optaget udendørs på en gård, og sange og historier handler om dyr. Formålet er at undervise børn mellem 6 og 8 år.

Programmet Bible Heroes er et timelangt program, der hver gang handler om en ny person fra Bibelen. Værterne fortæller om hovedpersonen og stiller derefter spørgsmål til seerne. Til sidst kan børnene ringe ind til programmet med spørgsmål om den bibelske persons liv og vinde præmier.

I With Smirna kan både børn og voksne få svar på deres spørgsmål om eksempelvis forældre-børn relationer, problemer i skolen og meget andet af psykologen Smirna.

Kilde: www.sat7.org

Gud reddede mit liv i fængslet

Masha Kovaleva har siddet i fængsel det meste af sit voksne liv for narkobesiddelse og meddelagtighed i drab.

Af Lucy Alekseeva, projektkoordinator for Drusjki

Første gang, jeg mødte Masha Kovaleva, var i et kvindefængsel udenfor Sankt Petersburg, hvor Drusjki i mange år har holdt gudstjenester og evangeliserende koncerter. Fængslet har tusind kvindelige indsatte, som afsoner straffe for alt fra tyveri til narkohandel og drab.

I disse dystre omgivelser fortalte den dengang 28-årige Masha mig sin tragiske historie:

”Det hele startede, da jeg var 16 år gammel og gik i 9. klasse. Jeg kom tit på diskoteket Mirage sammen med min tre år ældre bror Nikita, som jeg var meget tæt knyttet til. En dag

Dengang følte jeg, at mit liv
var rigt og interessant.

tilbød en af hans venner mig en ecstasy-pille. Jeg var bange for at tage den, men min bror sagde, at det ikke var farligt. Han havde taget ecstasy og røget hash i flere år, uden at det havde påvirket hans studier. Så jeg prøvede og var straks vild med det.”

I det år, som fulgte, blev Masha og hendes bror Nikita mere og mere viklet ind i misbrugsverdenen. Nikita begyndte at sælge stoffer, og Masha hjalp ham. Først droppede Nikita ud af sine studier, og senere gjorde Masha. Forinden var han blevet smidt ud hjemmefra, og hun var blevet afhængig af kokain.

”Dengang følte jeg, at mit liv var rigt og interessant. Jeg havde penge nok, og jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle bruge tid på et kedeligt og unødvendigt studie,” erindrer Masha.

Mashas og Nikitas forældre havde travlt med at passe deres forretning, og da det gik op for dem, hvad der var sket med deres børn, var det for sent. Masha blev sendt til talrige dyre privatklinikker uden resultat, for hun var ikke interesseret i at holde op med at tage stoffer. Efter en lang række dramatiske familieopgør flyttede hun hen til sin bror.

Den hårdest mulige straf

Natklubberne havde et veludbygget netværk for salg af stoffer, og det blev Nikita og Masha en del af. ”En dag købte Nikita en dyr bil, en Cadillac, som han havde drømt om meget længe. Det betød, at han ikke kunne betale forhandleren, som vi fik stoffer fra, og så sendte han to af sine håndlangere hen til os for at hente pengene. Vi kom op at slås, men jeg fik vristet en hånd fri, så jeg kunne kaste en kniv hen til Nikita. Han stak den ene af de to håndlangere i maven, og han døde to dage senere på hospitalet.”



Masha Kovaleva blev løsladt for to år siden. Hun er netop vendt hjem fra en kristen sommerlejr, hvor hun lavede mad til deltagerne.



Det kristne russiske band Drusjki holder koncert i kvindefængslet, som ligger udenfor Sankt Peterborg.

Den døde unge mand viste sig at være søn af en højtstående politimand, og Masha og Nikita fik den hårdest mulige straf. Nikita fik 12 år i en fangelejr for mænd, hvor han døde tre år senere af bughindebetændelse. Masha fik 10 år. Først i en fjern og hård lejr, men siden blev hun flyttet tættere på Sankt Petersborg, hvorfra hun blev løsladt to år før tid for god opførsel.

”Den første tid i fængslet var forfærdelig, for du er i en helt anden verden og helt alene. Men det værste var, at det gik op for mig, at vi havde taget en ung mands liv. Når jeg ser tilbage, så reddede fængselsopholdet mit liv. For det første er jeg stadig i live og er ikke død af stofmisbrug, for det andet fik fængslet mig til at genoverveje mit liv, så jeg fandt troen på Gud og Jesus Kristus.”

Den første tid i fængslet
var forfærdelig

Jeg skylder Ham mit liv

Da Masha blev overført til fængslet tæt på Sankt Petersborg, begyndte hendes mor at besøge hende. ”Efter min brors død, var min mor begyndt at komme i den ortodokse kirke. Hun fortalte mig, at det havde reddet hende, og at Gud kunne tilgive alt. Jeg kunne tydeligt mærke, at hun havde fået en ny styrke, men jeg kunne ikke tro, at nogen kunne tilgive mig for det, jeg havde gjort,” fortæller Masha.

I dag kan jeg ikke forestille mig mit liv
uden en indre følelse af Guds kraft

I fængslet fik Masha muligheden for at lytte til Drusjkis sange. Nogle af numrene føltes, som om de handlede om hendes eget liv, og Masha blev dybt berørt. Så da Drusjki kom for at give koncert, lyttede Masha interesseret: ”De talte om Gud på en god og enkel måde, og til sidst var der bøn. Jeg var lige ved at græde, men holdt mig tilbage. Efter koncerten fik jeg lyst til at læse i Biblen og tale med de troende. I vores fængsel var der en lille gruppe troende, og dem mødtes jeg med.”

Næste gang Drusjki kom på besøg, delte forsangeren Gera sit eget vidnesbyrd med de forsamlede, og det fik Masha til at vove sig hen til ham efter koncerten og præsentere sig. ”De tilbød at bede for mig, og det var en helt særlig oplevelse. Nu forstår jeg, at det var der, Gud begyndte at lade sin vilje ske i mit liv. Min mor begyndte at besøge mig oftere.

Drusjki støttede mig meget, og jeg talte med de troende kvinder i fængslet. Den 24. december 2010 på min fødselsdag kunne jeg ikke sove, så jeg forsøgte at bede, og pludselig kom tårene rullende. Alt blev vendt på hovedet. Først kom sorgen og så en lethed, der er umulig at beskrive. I dag kan jeg ikke forestille mig min tilværelse uden den indre følelse af Guds kraft. Som Gera synger: ”Jeg kan ikke leve uden dig”. Det er meget sandt i mit tilfælde – derfor er det blevet mit motto.”



Indsatte i kvindefængsel udenfor Sankt Petersborg. Det kristne band Drusjki besøger fængslet en gang om måneden. Her bliver der sunget og spillet, vist film og delt vidnesbyrd. De indsatte får også tilbudt materiale om kristne rehabiliteringscentre og kirker, og der uddeles kristen litteratur.





Romaerne:

Romaer er et folkeslag, som oprindeligt stammer fra det nordlige Indien. De flytter ofte rundt og lever særligt i Øst- og Sydeuropa. Romaerne har været forfulgt i århundreder, og de fleste steder er de blandt de fattigste. Også i Danmark bliver romaer udsat for diskrimination og fattigdom. Romaerne har ikke en bestemt religion. Der er cirka 12.000 romaer på verdensplan.

Ronaldo blev låner nummer 480. Biblioteket på Hope Centret er det eneste sted, områdets fattige beboere kan låne bøger.

En vej *til viden*

Ronaldo er sin bedstemors yndlingsbarnebarn, og han er en aktiv dreng med sunde interesser. Alligevel er hans bedstemor bekymret.

10-årige Ronaldo er netop startet i femte klasse. Han elsker at spille fodbold og at spille på sit lille klaver. For nyligt begyndte han at låne bøger på Hope Centrets bibliotek, og da Aktiv Missions partner Mission Possible i sommer fejrede 20 års jubilæum for sit kristne børneblad Mrekullia (Mirakelbladet), var han et af de børn, som præsenterede bladet for de fremmødte gæster. Hope Centeret er etableret af Mission Possible. Ved første øjekast ligner fortællingen om Ronaldo et trygt og godt børneliv. Men ikke alt er let i Ronaldos liv, for hans familie er romaer, et folkefærd, der slås med både fattigdom og diskrimination. I Albanien er romaerne blandt de allerfattigste, og mange romabørn kommer slet ikke i skole.

De kalder ham øgenavne

Hans bedstemor Fidaie fortæller: "Ronaldo spiller fodbold i skolen to gange om ugen. Men hjemme i vores eget område, kan han ikke spille, for her er der børn, som ikke vil spille med ham, fordi han er mørk. De kalder ham også øgenavne." Bedstemor Fidaie følger Ronaldo over alt. Og selvom hun ikke selv har gået i skole, så gør hun, hvad hun kan, for at Ronaldo skal få en uddannelse og et bedre liv end det, familien nu har. På grund af familiens fattigdom er bedstemor Fidaie bange for Ronaldos fremtid: "Jeg er bekymret for, om han klarer at blive i skolen, eller om han ender med at forlade den for at finde et job side om side med sin far," siger hun.

Indtil videre er Ronaldo dog på vej i den rigtige retning, takket være bedstemor Fidaie og Mission Possible. Fra september vil Ronaldo gerne begynde på kurser i computer og engelsk på Hope Centret. Heldigvis for Ronaldo, har han på centeret fået nye allierede, for her står teamet bag ham og støtter ham i hans vej til viden og nye muligheder.



Din kirke kan blive partner gennem Aktiv Mission

Tag den vedlagte
folder med i dit
kristne fællesskab
– så kan I sammen
hjælpe andre
kristne

Kristne menigheder i Østeuropa og Asien mødes hver dag under vanskelige forhold. Forfølgelse og fattigdom gør hverdagen svær, og de har brug for at vide, at de har kristne brødre og søstre, som støtter dem.

”Når vi som lokal menighed har valgt at være partnermenighed med Aktiv Mission som en del af vor missionsindsats, er det, fordi vi i årevis har kendt Aktiv Mission som en troværdig organisation, der er målrettet, respektfuld og professionel. Den er målrettet i sin bibelske mission om at udbrede evangeliet, men også respektfuld over for de forskellige mennesker og kulturer, som budskabet bringes til. Samtidig er der en høj grad af kvalitet, evaluering og kompetencer, der gør den professionel.

Vi har tidligere støttet en indfødt evangelist i Nepal, men har nu vendt vor satsning mod et muslimsk område i Nordindien. Her arbejdes der med meget enkle og effektive midler med at gennemtrænge et område med Jesu kærlighed gennem en helhedsindsats vha. almen undervisning, erhvervstræning, mikrolån, forkyndelse og discipelskab. Dét er spændende!”

Martin Lorenzen, præst i Frikirken Hillerød, som støtter arbejdet i Indien gennem Aktiv Mission.

Sammen med Aktiv Mission kan din kirke støtte og opbygge venskaber med andre kirker eller kirkelige organisationer i Indien, Rusland, Polen, Albanien eller Mellemøsten. Sammen med Aktiv Mission kan I udvælge det land og den kirke, som I har lyst til særligt at støtte og få et tættere forhold til.

Aktiv Mission står som garant for, at de midler, som din kirke giver, når frem og bliver brugt efter hensigten. Aktiv Mission sørger også for, at din menighed kan følge projekterne gennem historier og billeder til for eksempel jeres kirkeblad og hjemmeside.

Aktiv Mission kommer gerne ud og fortæller om kirkerne, landene og projekterne og kommer med forslag til brødre og søstre, der på en særlig måde har brug for støtte.



**Vil du vide mere, så kontakt
Aktiv Missions projektkoordinator**

Vibeke Førriisdahl
vibeke.forriisdahl@aktivmission.org

Bed for:

At flere i Indien vil møde Guds kærlighed.

Guds nærvær blandt de fordrevne syrere både i og udenfor landet.

At kristne fra Danmark vil forstå vigtigheden i at støtte vores kristne brødre og søstre verden over.



AKTIV MISSION

– hjælp til liv

Sådan støtter du Aktiv Mission

BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170

Kontonummer: 4130108121

BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på gironummer: 60080852

BRUG BETALINGSSERVICE

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for dig og for Aktiv Mission.

14.500 KRONERS REGLEN

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du trække op til 14.500 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at give et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et gavebrev. Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.

BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af Aktiv Missions samarbejdslande?

Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førrisdahl på 39 61 20 12 eller vibeke.forrisdahl@missioneast.org

ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at vide, at deres virke rækker længere end deres egen levetid. Derfor vælger de at testamentere en pengegave til et godt formål. En sådan gave har fremtiden i sig, fordi den giver os mulighed for at dele evangeliet med endnu flere mennesker – også fremover.

Ring til Aktiv Mission og få gratis vejledning.

BS-tilmeldingsblanket

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup

Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Kontonr.

CPR nr. -

Dato Underskrift

Beløb 100 kr. 300 kr. 600 kr.
 Andet beløb kr.

Overførsel Hver måned Hvert kvartal
 Hvert halve år Hvert år

Fra dato

Støt Aktiv Mission

Støt et bestemt land

Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer

8 7
RETURNERES VED VARIG ADRESSEÆNDRING

Danske Bank

GIRO KVITTERING
INDBETALINGPOST
PP DANMARK

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Giro 6 00 80 852

Aktiv Mission

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Giro 6 00 80 852

Aktiv Mission

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Post Danmarks kvittering

HVOR BEHOVET ER STØRST

LAND

ØNSKER IKKE TAKKEBREV

Kroner Øre AM-MAG-13-10

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År Sæt X
4030S (09-13)DB 534-27867

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

+01 <

+60080852 <

Afrives inden betaling

Din hjælp
gi'r liv.

Tak!

Præstens klumme

At gøre folk til disciple er et håndværk

Af Christian Callesen, præst i Byens Valgmenighed

Et af de afgørende øjeblikke i Jesu liv var, da han, inden han drog til himmels, sagde: "Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple."

Disciplene var helt klar over, hvad Jesus mente. De var tre år tidligere blevet inviteret til at følge Jesus, som sagde til dem: "I skal blive som mig" (Lukasevangeliet kap. 6, 40). Jesus var tømrer, så han satte dem i mesterlære, som man altid har gjort i håndværksbranchen. Mester viser, hvordan man slår et søm i, og dernæst over svenden sig i det, til han gør det lige så godt.

I starten så disciplene blot Jesus over skulderen, men senere begyndte de at gøre det samme som ham. Derefter kunne disciplene og Jesus arbejde som et team. I Lukasevangeliet kap 9, 40 tager disciplene imod og beder for folk, og mester forstyrres først, når svendene kommer til kort.

At gøre andre til disciple sker ikke på kort tid. Det kan heller ikke ske fra kl. 8 til kl.16. Jesus inviterede sine disciple til at leve hverdagen med ham. Og det tog stadig Jesus tre år at gøre de 12 til disciple. Når vi vil lære at gøre folk til disciple, må vi studere, hvordan Jesus gjorde og gøre det samme.

